

### ZOMERKAMP VERKENNERS 2013

#### ZATERDAG 27 JULI

Al vroeg vertrek vanuit de voorhaven. Gelukkig zijn alle verkeners op tijd. De Cornelia gaat op weg naar de Kaag. Onderweg wordt het kamphema aan de verkeners uitgelegd. Het achtvoudige pad van Boeddha gaan we volgen deze week. Ook is er een slangenbezweerder aanwezig, die de slang kan kalmeren. Maar daarvoor heeft hij forse bedragen nodig, die de verkeners deze week met allerlei klussen kunnen verdienen. Eerst wordt een geluiskoekje gegeten, om te zien in welke bak je bent ingedeeld. Als eenmaal de afspraken zijn gemaakt, de bedjes zijn verdeeld, is het tijd om te chillen. Het eten is vandaag in Boeddha-oranje, rijst met kip en perziken in tomatensaus. We noemen het Deng-Sjim, maar het had ook heel gemakkelijk anders kunnen heten. Aan het eind van de middag gaat het anker zakken, en ligt Cornelia aan de Kaag. Tijd om lekker even te zwemmen. In de avond nog even de spieren strekken met roeien.

#### ZONDAG 28 JULI

Om 8 uur wordt de generator gestart, en is het tijd voor de rituele ochtendduik. Na een heerlijk ontbijt met ei en spek wordt natuurlijk het corvee gedaan. Meteen wordt er al grof geld verdiend. Het zijn euro's, maar deze worden al snel Barki's genoemd, dit blijft de rekeneenheid voor dit kamp. Een postenspel, waarbij allerlei opdrachten moeten worden gedaan. Hiervoor is de hele dag de tijd. De posten moeten zeilend worden bereikt, maar kaartlezen valt nog niet mee voor alle verkeners. Gelukkig lukt het uiteindelijk wel allemaal. Het eten vandaag: Bloemkool, rode kool met aardappelen en een gehaktbal. In de avond nog tijd voor veiligheidsoefeningen. Het gooien met een reddingsboei naar een drenkeling, een ring werpen, en zwemmen met je zwemvest aan. Het klinkt spannend, en dat was het dan ook. Tom werd opgehaald vandaag, maar gelukkig komt hij er eind van het kamp weer bij.

#### MAANDAG 29 JULI

Als het ochtendcorvee is gedaan, wordt het tijd om spullen te verzamelen en in te pakken voor de hike. De verkeners nemen spullen mee voor 3 dagen, en slapen in de vletten onder de dektent. Met een kaart en een zelfgemaakt lunchpakket zien we de verkeners de verkeerde kant op zeilen. De Cornelia wordt verplaatst van de kaag naar de Westeinderplas. Daar ligt zij beschut in de Blauwe Beugel. Hoe verrassend en grappig is het als de verkeners daar om een uur of drie langszij komen liggen. Ze hebben niet begrepen hoe de kaart in elkaar gepuzzeld moet worden en komen om goede raad. Gelukkig weten zij na verloop van tijd John en Jeroen te bereiken. Die zijn bij een scouting-terrein in Nieuwe Meer, waar een overnachting is geregeld. Het eten vandaag: gebakken aardappelen, hamburger, sperziebonen en appelmoes. Op de hike koken de verkeners zelf.

#### DINSDAG 30 JULI

Een dagje winkelen is vast onderdeel op het kamp. Maar dit keer gaan de verkeners naar Amsterdam. Met de vletten een tochtje door de grachten, en daar dan ook nog etalages bekijken. Zelf worden de verkeners ook vaak op de foto gezet, als scoutinggroep door de grachten varen wordt gezien als toeristische attractie. Jammer genoeg valt er in Amsterdam heel veel regen. De maaltijd vandaag: macaroni met tomatensaus. Ook nu weer door de verkeners zelf klaargemaakt. Gelukkig is er wat ruimte om te schuilen op het scouting-terrein, want het blijft kleddernat. Ralf en Albert moeten morgen weer werken en gaan vandaag van boord.

#### WOENSDAG 31 JULI

Terugvaren naar de Cornelia. Dat zou niet zo moeilijk moeten zijn, maar de verkeners zijn er tot eind van de middag mee bezig. Gelukkig is het weer droog geworden en worden ze met open armen op een lekker warme Cornelia ontvangen. De maaltijd vandaag: stampot hete bliksem.

In de avond tijd om te chillen. Helaas is de beamerlamp kapot, en kunnen we geen film kijken. Maar het is ook wel gezellig om met elkaar spelletjes te doen.

Voor Mara is het kamp nu afgelopen, zij wordt opgehaald.

---

## DONDERDAG 1 AUGUSTUS

Na de rituele duik, het ontbijt en het corvee zit de volgeling van Boeddha in het lokaal te mediteren. Zij geeft een opdracht met vele aanwijzingen, maar het blijft allemaal nogal vaag. Brent en Nicka zijn inmiddels ook aangeschoven en blijven de rest van het kamp erbij.

Het is de bedoeling dat de verkeners de Tibetaanse gebedsvlaggen per vlet goed verdelen. Zwemmend kunnen ze worden overgebracht. De opdracht is eenvoudig, maar er is nogal wat tijd en samenwerking nodig om het goed te kunnen uitvoeren. Dikke prèt voor de leiding, die het eerst ziet misgaan.

Het is een heerlijk warme dag, er kan geslingerd worden en we worden heerlijk bruin.

De maaltijd vandaag: barbecue!

In de avond komt Chris het leidingteam versterken.

Een spel met lichtjes, die je zeilend moet oppikken wordt gespeeld in de avondschemer. Een heel mooi effect om te zien. Als de verkeners net op bed liggen gaat het brandalarm af en wordt er geoefend hoe te handelen bij een brand. Iedereen staat binnen een paar minuten met zwemvest om op het dek. De vletten worden zo snel mogelijk afgeduwd en gaan op minimal 50 meter afstand liggen. We bespreken nog even met elkaar de verbeterpunten, en daarna gaan de oudste verkeners, die tot het kader behoren, op dropping.

Jammer genoeg verdwalen ze hopeloos en komen pas vroeg in de ochtend weer bij de Cornelia aan. Onderweg hebben ze om hulp gebeld maar "Klaas" kon hen niet verder helpen. Gelukkig is John ook de hele nacht wakker gebleven, die kon hen wel terugcoachen naar de Cornelia.

---

## VRIJDAG 2 AUGUSTUS

Uitslapen, dat was wel nodig...

Pas om half 11 ging de generator aan. En langzaam kwamen de verkeners op gang. Heerlijk brunchen!

Thijmen is jarig en dat wordt gevierd met heerlijke kwarktaart.

Maar eerst wordt er achter de Sonoy aan gewaterskied, planken heet dat bij de Geuzen.

De maaltijd vandaag: gebakken aardappelen, verse worst, spinazie of bonenschotel

En er worden kaarsjes naar het altar gebracht om Boeddha te eren. Die kaarsjes moeten wel zwemmend worden overgebracht, wat best een heel beheerst karweitje is. Het lukt gelukkig goed.

Tom is tijdens dit spel ook weer gekomen. Hij heeft meteen de score bijgehouden.

---

## ZATERDAG 3 AUGUSTUS

Skilldrive, er vielen vele barki's te verdienen met allerlei zelf te kiezen opdrachten. Het meest spannende was wel zeilen op de Westeinder, want inmiddels is er fors wind op komen zetten. Maar ook met andere opdrachten werd fors verdiend. Er zat voor ieder wel iets bij.

De maaltijd vandaag: bami met sate en pindasaus. Alleen een beetje apart dat er geen bestek werd neergelegd. Ieder kreeg twee stokjes om mee te eten. Dat ging best heel goed. Zelfs de toetjes..... vla met slagroom is gelukt.

In de avond bonte avond, diverse optredens, een harlem shake, en een afsluitend vuurwerk.

---

## ZONDAG 4 AUGUSTUS

Terugvaren naar Vlaardingen. Lekker chillen op het voordek in de zon, of spelletjes doen in het ruim.

De bootsen hebben tosti's en pannenkoeken gebakken. Daarna moest natuurlijk nog alles netjes worden opgeruimd omdat de Cornelia in de zomervakantie niet meer wordt gebruikt. Iedereen heeft meegeholpen, en hiermee werden de laatste barki's verdeeld.

De Coppelstock heeft er de meeste verzameld. Zij wonnen de baksprijs.

We kunnen terugkijken op een goed kamp, waarbij het leuk was dat de ouders en de andere leiding ons gezellig stond op te wachten.

## Last but not least

Hier zijn de limericks gemaakt door de leiding:

Om haar nieuwsgierigheid te behagen  
Stelde zij ontzettend veel vragen  
Dat ze het antwoord al weet  
Interesseert haar geen reet  
Mara bleef dus gewoon maar doorzagen

Veel strippies, boeken en veel eten  
Dat hebben we heus wel geweten  
Voor het doen van een klus  
In het ruim te vinden dus  
Jeroen heeft echt niet hoeven zweten

Voor hem echt geen voetreis naar Rome  
Zwemmen moet hij doen in zijn dromen  
Eerst pech met zijn been  
En nu met zijn teen  
Goed dat Tom toch nog hier kon komen

Effe lekker naar vliegtuigen kijken  
Goed opletten, niet zomaar zeiken  
We zitten bij Schiphol  
De lucht zit er vol  
Marijn tuurt ervoor door de kijker

Corvee is niet altijd een pretje  
Voor Chris toch een heel leuk verzetje  
Voor hem is de wc  
Een prachtig corvee  
Hier is de borstel, wat let je....

De euro's zijn dit kamp de punten  
Met briefjes en een heleboel munten  
Hij heeft wat beters verzonnen  
Is met Barki's begonnen  
Laat Jurre met woorden maar stunten

Marlieke doet echt goede zaken  
Om Barki's voor haar bak te maken  
Heeft ze een plan in haar kop  
Dan geeft ze niet op  
Alles voor die extra paar knaken

Deze jongen houdt wel van stoeien  
Wil zich met iedereen bemoeien  
Hij pakt de zaken aan  
Laat zich helemaal gaan  
Met Krafnaka blijft Casper ons vermoeien

Diego kan goed zeilen en varen  
Maar hij heeft bij het zwemmen het liefst droge haren  
Wat doet iedereen idioot  
Hij blijft droog op de boot  
Blijft in de zon om de warmte te vergaren

Bij hem geen gezeur en geen ja-maar  
Voor de doop stond alles perfect klaar  
Alles kun je hem vragen  
Je hoort hem niet klagen

Neptunus was Daniel dankbaar

Bij Neptunus luisterde zij niet  
Goed geprobeerd, maar wij zien het nut niet  
Zij zorgt voor een stuntje  
Wat als puntje, puntje, puntje  
Gaat Nicka net iets te graag in discussie

Luc hoor je niet zeuren of janken  
Met een glimlach zie je hem keigoed planken  
Rubiks lost hij snel op  
Met een lach op zijn kop  
Voor die vrolijkheid willen we bedanken

Bij de dropping was het kader verloren  
Zij wilden de leiding graag horen  
Het klinkt nu wel dwaas  
Pepijn belt met Klaas  
Wiens nachtrust gaat hij nog verstoren

De dag dat hij aan boord is gekomen  
Werd de rust ons goed ontnomen  
Met veel geduw en getrek  
Vond Brent weer zijn plek  
En is in de groep opgenomen

Zij is over de stenen gekropen  
Zij kon daarna niet meer goed lopen  
Zij lijkt een oud wijf  
Esra houdt haar poot stijf  
Wij vinden dat een beetje bezopen

Wij zijn bijna klaar met het rijmen  
Alleen nog een stukje voor Thijmen  
Die maakte een taart  
Op de dag dat hij verjaart  
Aai-aii aii, zestien, alles is ellef